

7. Förebygga avfall - byta grejer med varandra!

I den här övningen får barnen på ett lekfullt sätt närma sig begreppet avfallsminimering. Syftet är att skapa medvetenhet kring sakers värde i förhållande till en hållbar utveckling.

Förberedelse:

- Skriv ut brevet från sopsamlarmonstren eller förbered för att visa digitalt
- Välj en eller flera utav de föreslagna uppdragen och planera vidare utifrån erat val

Så här går det till

1. Läs upp brevet från sopsamlarmonstren
2. Använd er utav samtalsfrågan innan uppdraget
3. Lär er hela eller delar utav sången *Ska vi byta?* av Hans Alfredsson
4. Välj någon utav de föreslagna uppdragen.

Samtalsfrågor innan uppdraget:

- Hur ska vi kunna hjälpa sopsamlarmonstren? (Om barnen behöver stöd i samtalet kan du ge exempel på när du lånade eller lånade ut saker. Förslag: en bok på biblioteket, en varm tröja till din kompis, din gamla cykel som var för liten.)

Uppdrag att välja på:

- Loppis med teckningar: Låt barnen fundera över om de har något hemma som de skulle kunna ge eller byta bort. Låt dem måla en teckning eller på annat sätt gestalta detta och gör sedan en "loppis" där teckningarna ställs ut.
- Gör en egen version utav sången "Ska vi byta" av Hans Alfredsson
- Måla egna tygkassar – att ha vid handling istället för att köpa plastpåsar
- Skapa ett klädbytskåp på förskolan.
- Skapa en bokbytarhylla på förskolan.
- Gör ett miljö-besök på biblioteket (låna istället för att köpa!)
- Gör ett studiebesök på en loppis
- Skapa en riktig loppis med hjälp utav vårdnadshavarna



Hej , hallå gänget!

En annan sak som vi har märkt är att människor slänger saker istället för att fråga om en kompis vill ha dem. Om din tröja har blivit för liten kan du ju fråga en kompis som är yngre än dig och hen vill ha den. Då får tröjan ett nytt liv! Och det blir mindre sopor. Har du någon sak hemma som du växt ur eller tröttnat på som någon annan kanske skulle vilja ha? Det vore toppen om alla människor slutade köpa en massa saker och istället lånade av varandra. Då skulle det bli mindre sopor och vi skulle äntligen kunna bli helt vanliga monster. Vad skönt det skulle vara! Kan du hjälpa oss med det?

Monsterhälsningar från sopsamlarmonstren.

